

I Lidens Tidning nr 1/07 skrev Barbro Ericsson om de första åren när mamma Märta tog över Café Utsikten år 1936. Redan 1932 hade den första kafékiiosken byggts. I förra numret berättades om de kreativa åren med Ingrid & Holger Lidgren, bl a om de unika rikstävlingarna i musik. Allt förändrades plötsligt genom Holger Lidgrens bortgång den 10 maj 1982. Här följer nu fortsättningen med makan Ingrids och sedermera sonen Lars' verksamhetstid. Reportageserien avslutas med Evalena Åkessons & Håkan Nilssons övertagande för fem år sedan.

Utsiktens Turistgård

"Wårdshuset"

Prövningarnas tid

Måndagen den 10 maj 1982 omkom källarmästaren och ägaren till Utsiktens Turistgård Holger Lidgren genom en tragisk drunkningsolycka i Indalsälven. Plötsligt stod makan Ingrid helt ensam med sorgen och det ekonomiska ansvaret för anläggningen. Sonen Peter sade upp sin fasta tjänst och flyttade hem ett halvt år. Så småningom kom även de andra sönerna hem för en tid. Tidigare hade den interna arbetsfördelningen i familjen varit på det sättet att maken stått för all matlagning och Ingrid för ett flertal övriga sysslor. Nu var Ingrid tvungen att i ett slag bli kock och ta över köksregionen. Det blev en prövningarnas tid och svårast blev den första vintern.

Förvalta arvet vidare

För Ingrid var det självklart att förvalta arvet vidare. Det var svårt med all byråkrati. Maken hade haft hand om "böckerna" och det blev att börja från grunden. En anpassning till tiden hade gjorts och pensionatet var nu Wårdshus. I 10 år hade Ingrid ansvaret för verksamheten helt på egen hand. Ekonomin förbättrades successivt under 1980-talet och gav möjlighet till nya initiativ. År 1992 flyttade sonen Lars hem. Han fick i likhet med sin mamma lära sig verksamheten från grunden.

Av de sex uthyrningsstugorna blev fyra klara under makens tid. De resterande två färdigställ-



Ingrid Lidgren

des några år senare. Nya initiativ med en fest i High Chaparall stil kom till våren 1984. Amerikanskt fläsk och mycket musik. När Ingrid fyllde 60 år (1988) arrangerades en öppen fest som ett Garden-party för alla Sillre- och Järkvisslebor.



Göran Littorin och Ingrid Lidgren med terrassgravsten "Ara" och utsikten över Indälavägen i bakgrunden.
Littorin i Liden

BENGT BRATT STIPENDIAT PÅ UTSIKTEN



"För Liden i tiden" valspråk på Utsikten

**Nu är hon
bygdens
jättekändis**



VÄRDHUSET SOM GÖR SKÅL FÖR SITT NAMN



Laddat i Sillres Vilda Västern

Vilda Västern är ju
ej längre som förut,
men den var bra nog i
lördags när Ingrid Lid-
gren på Utsiktens tu-
stgård bjöd in till
"Öppet hus" och orts-
befolkningen bjöd till
och kom i den anbe-
fallda klädseln. Inte
mindre än 80 cowboys
och cowgirls drog inte
bara in utan många
drog också från höf-
ten, skriver Flanör, ett
"bickamskte" i den

Ärldens största knota Cranner i Troll-



Alf Craner: trollrikst-
pendant.



Alf Hambe kom-
mer till Sillre.

JUNI
17
SÖNDAG
MUSIK
fest för hela
familjen
Utsiktens Turistgård, Sillre, Liden
Söndagen den 17 juni kl. 12.00
KÅLLERFÄLLEN, LIDENSTRÅLE

På fest i Sillre



Tredje generationen Lidgren tar väl på Utsiktens Turistgård. På rygg påhuden i bak-
grunden ser man Lars och Ingrid.

500 samlades i Sillre

En solig musikfest



Falsk fästman hos falsk junta i Sillre



Inte lätt på foten

Tack till Sundsvalls
Tidning och Dagbladet.



forts. sid 12

forts. från sid 7

Den tidens kändisar

Den planerade rikstävlingen i musik 1982 fick inställas pga. drunkningsolyckan, men 1983 och 1984 arrangerades spelmansträffar på Utsikten. Evenemangen var mycket populära och sändes stundom i Riksradiön och lokalradiön. På Utsikten utdelades från 1979 och i flera år ett kulturstipendium som gav fri kost och logi i flera veckor. Till Utsikten kom många av den tidens kändisar som Henning Lundström, Erik Öst, Broder "Tor" Bergner, Alf Kraner, Bert Ols, Alf Hambe, Kerstin Thorvall, Staffan Groth, Sven Englund, Lars-Åke Melin, Paul Sjödin, Bengt Bratt, Åsa Jinder, Göran Littorin, Bert-Åke Warg och många många flera. Två världsmästare, brottaren Pelle Svensson från Sundsvall och styrkelyftaren Kalle Sjölin från Liden, träffades en gång på den berömda Jugarbänken. Eventuella lögner har för länge sedan falnat.



Lars Lidgren

Holger Lidgrens Minnesfond

Till minne av Holger Lidgren bildades en minnesfond av bl a Tuna Attmars Dragspelsklubb. Fonden har delat ut flera stipendier till bl a Lars-Åke Melin. Åsa Jinders uppträdande i Liden finansierades delvis genom medel ur fonden. I skrivande stund har undertecknad och Tore Lövvenius på Lidens Tidning tilldelats de sista stipendierna ur Holger Lidgrens Minnesfond. Verksamheten avslutas därmed efter 25 år.



Ingrid Lidgren, Ordföranden i Holger Lidgrens Minnesfond, och de sista stipendiaterna, Arne Johansson (till vän) och Tore Lövvenius, i den berömda trappen på Hotell Knaust den 22 maj 2007.
Foto: Sara N, Hotell Knaust.

Utsiktens Turistgård till salu

Tillsammans drev Ingrid och sonen Lars Utsiktens Turistgård i 10 år. När 20 år hade passerat sedan maken Holgers bortgång och Ingrid arbetat i hela 50 år på Utsikten var tiden inne för en förändring. Den 21 maj 2002 såldes fastigheten och rörelsen till paret Evalena Åkesson och Håkan Nilsson. Torsdagen den 13 juni 2002 öppnades den legendariska Utsiktens Turistgård i ny regi, och därmed var det dags för en ny slogan - *Tiden går men Utsikten består*.



Utsiktens nya krögarpar Evalena Åkesson och Håkan Nilsson med dottern Sara och sonen Gustav. Foto: Tore Lövvenius 2006

Evalena f. 1968 är utbildad kostekonom från Lindome utanför Göteborg och Håkan f. 1962 är uppvuxen i Falun och senare bosatt i Stockholm. Koppling till bygden har Håkan genom sin mor Ingrid Norman från Dacke. Det unga paret längtan efter att komma bort från storstaden och att få driva ett eget ställe blev avgörande för köpet av Utsikten. Som alltid i servicenärningar så krävs nya investeringar och köket har delvis byggts om, handikappanpassningar har genomförts, stora schaktåtgärder har gjorts, ommålning av fasaden mm. Successionen har säkerställts då Gustav föddes 2004 och Sara föddes 2005.



Ny regi på Utsiktens Turistgård och nya färger. Håkan Nilsson i mållartagen. Foto: Arne Johansson 2005 .

75-årsjubileum

Det var 1932 som den första lilla kaféiosken såg dagens ljus i Stordalen! Till alla som genom åren har gjort och fortfarande gör Utsiktens Turistgård till den oemotståndliga pärlan

i vår del av världen, vill Lidens Tidning tacka för många njutningsfulla besök och samtidigt framföra de hjärtligaste gratulationerna på 75-årsdagen!

Arne Johansson

EFTERLYSNING

Har någon ett foto på den siste båtsmannen Anders Boström på Roten 163 Indals-Liden, Norrland, 2:a kompaniet, 1:a delen av Medelpadsbåtsmännen?

Anders Boström; född 1852-05-16 i Sillre i Liden, avled 1913-07-13 i Fagervik i Timrå, bosatt i Skälsjön, 1893-1900 vid Skälsjödammen och i Remmen, gift med Britta Kristina Bergström (född 1856-11-03), barn: Erik Teodor, Lars Helmer, Katarina Ingegerd.

Tack för svar till:

Hans Boström & Berith Boström
Selkammarvägen 24
857 52 SUNDSVALL
Tel: 060 - 55 23 61
Mobil: 070 - 639 09 98

