

Den bedårande vyn vid Utsikten i Sillre är nog en av de mest fotograferade i Medelpad. I förra numret av Lidens Tidning skrev Barbro Ericsson om de första åren när mamma Märta tog över Café Utsikten år 1936. Redan 1932 hade den första kiosken byggts. Det var goda tider med de s.k. AK-arbetena och byggnationen av Sillre kraftverk. Nu vandrar vi vidare i historien och berättar om tiden med Ingrid & Holger Lidgren.

Utsiktens Turistgård

”Pensionatet”

Ny regim

År 1948 stod den stora nybyggnaden ovanför vägen klar. Efter Andra världskriget var det brist på byggmaterial och man fick inte bygga pensionat utan endast privatbostäder. Tre rum fick



Utsiktens turistgård före utbyggnaden av RV 86.

dock uthyras och därmed uppstod i alla fall Pensionat Utsikten. Byggnadsstommen var en timmerbyggnad från Ljustorp.

Märta Lidgrens son Holger tog, vid 28 års ålder, över rörelsen år 1953. Han hade gått den långa vägen och arbetat på slakteri, bageri, tidvis på Stadt och Knaust i Sundsvall. Och det som hade saknats tidigare, fanns nu vid hans sida – flickvännen och blivande hustrun Ingrid.

Ingrid Kendel blir fru Lidgren

Ingrid Kendel, född 1928, från Enköping hade

utbildat sig till tandtekniker (tillverkade tandproteser, bryggor m.m.). Hon hade arbetat på några olika ställen i Sverige, och även varit au pair i England. Mamman var från Norrland, så ledig tjänst i Liden lockade år 1951. Även

drömmen att få lära sig åka skidor lockade. På en direkt förfrågan uti denna dag, så visar det sig att den färdigheten fortfarande saknas. Det nya stora tandläkarhuset i Liden (idag Ingers Klippstuga) stod färdigt och tandläkaren Anders Persson rumsterade med två tandsköterskor och en tandtekniker på bottenvåningen. På övervåningen fanns bostäder.

Efter endast 10 dagar i Liden träffades Ingrid och Holger på Åsens dansbana, och tycke uppstod. Bröllopet stod i Enköpings kyrka i februari 1953.

Högsåsong

År 1955 föds första sonen Ulf. Den öppna verandan byggdes in/glasades in. Nu började en högsåsong i verksamheten. Järkvissle kraftverk började byggas. Mycket folk på orten och onsdagskvällarna var trubadurafnarn. TV: n slog igenom och man bokade bord för att vara



Kom när i den nya priset Jocker din. Eric Sjöfins och källerstuens Håzer Lidens näringslivet. Språk: Bänklin från Östernad.

TEMPERERAT BAD I LIDEN
ATTRAKTIVT VID VÄRDHUS

Bekänt och sommar bad där det är bra. Det skall som hälsotillskott. Nu har varit till...



Stort smörgåsbord för 30 kr
och vacker miljö på köpet



Trollrike
 finns i Lidén!

Från fönsterborden ser Du
 Medelpads vackraste ut-
 sikt

Lördagar
SILLBORD
 Söndagar
SMÖRGÅSBORD

Mod. stugor för självhushåll

UTSIKTENS
turistgård

SILLRE. LIDEN. TEL. 0692/20054

Tysk premiärskytt
i Lidens älgsafari



TSOKTA RULLADER



... till smörgåsar med äg-
 "älgsafari" och andra



LANDETS VACKRASTE VAG
UPPTÄCKTS AV EN SLUMP

UTSIKTENS
turistgård
 Tel. 54 SILLRE

och andra
 vecko-
 dagars
 mål...

SÖNDAG
 Stort allmänt
 smörgåsbord



"Sommar i Lidén" segerlåt
i tävlingen om "Lidenvålsen"

Musikfesten i Sillre
succé i sol, ord och ton



INDALEN
-det är mitt liv!

Porträttet
 NAMN: Håger Lidén
 LIDEN DE
 DIFFUSION:
 Lidén...
 och Lidén

Två saknade
efter fiske på
Indalsälven

Den här gamla glännen hittar en värdstugan till turiststugan och söta
 leggard Westberg träffar ni i turiststugan.

Tack till Sundsvalls Tidning och Dagbladet

Fortsättning från sidan 27

garanterad plats inför kvällens program. En minigolfbana byggdes. Tempererad swimmingpool byggdes i slutet av 1960-talet. Efter 30 år och att en grävling ramlat i och gjort stickmönster av plasten tog pool-eran slut. Fem anställda flickor ordnade dans på logen, men som väntat blev detta förbjudet av polismyndigheten. De betalade ju inte någon skatt (trots att inträdet var gratis).

Den andra sonen – Peter – föddes 1958, och då byggdes köket om, källaren utvidgades och kafédelen inreddes. Tidigare hade torpstugan, härbret och båtmansstugan förvärvats och uppförts. Den sanitära standarden i stugorna var den för sin tid inte ovanliga – potta på rummet. Flera kända artister har under årens lopp bekantat sig med denna verklighet.



Holger Lidgren omkring 1980

På tisdagar och torsdagar gick det guidebussar till Döda Fallet under ledning av den mycket uppskattade fil. dr. Arvid Enkvist från Sundsvall. Luncherna intogs självklart på Utsikten. Under några år i början av 1970-talet ordnades älgafari för jaktintresserade från Tyskland.

Den tredje sonen - Lars – föds 1960, och nya byggnationer tog vid. En bit nedanför Utsikten byggdes en tvåstjärnig campingplats (fanns bara två i Medelpad vid den här tiden) som sköttes av egen personal. Nere vid älven anlades dessutom en badplats. Men den lynniga

Indalsälven behagade att slamma igen badet så dess saga blev inte långvarig.

Trotjänare

Många har arbetat på Utsikten genom åren. Särskilt unga flickor från både när och fjärran fick här sin första träning att möta kunder/gäster "över disk". Trotjänare var Syster Selén och Ebba Sillerstöm, båda från Järkvisle, samt svägerskan Karin Backlund och Karin Sillerström, båda från Sillre.

Nya vägen - Riksväg 86

I mitten av 1970-talet började ombyggnaden av nuvarande riksväg 86. Utdragna diskussioner om vägens sträckning vid Utsikten medförde att ett Hotell Jämtborg i Östersund inköptes av säkerhetsskäl. Så småningom bestämdes den nuvarande sträckningen och hela familjen kunde flytta tillbaka och en fyraårig utflykt var över. Den nya vägen flyttades ut och höjdes jämfört med den tidigare. Medelpads största slänt fick vägteknikerna bemästra. Det lilla kaféet nedanför dåvarande vägen måste rivas 1976. Det hade givit tusentals turister m.fl. härliga minnen ända sedan 1932. I inte mindre än 44 år!

Mat serverades i den övre byggnaden och kaffeserveringen flyttades nu dit upp. Smörgåsbordet på söndagarna gjorde sin entré på 1970-talet, och på sommaren var det uppdukat varje dag. Ett kylbord (ovanligt på den här tiden) bidrog till att hålla maten fräsch längre tid. Å la carte bestod någon form av köttbit, bräckt lax m.fl. rätter. Den absolut populäraste rätten var hemlagad pannbiff med lök.

En speciell bardisk installerades i förhoppning att spritträttheter skulle beviljas. Indals-Lidens kommun var dock mycket restriktiv. Argumentet var, att här stannade man till med fordon, och då var det inte lämpligt med sprit. Vad medföljande passagerare tyckte förtäljer

inte historien. Så småningom beviljades dock fullständiga spriträttigheter. Den första tiden var det inte så vanligt med "utflyktsställen" i Medelpad. Vindhem på Alnön var ett av ytterst få utflyktsmål. Gissningsvis finns det idag kanske 100 näringsställen. Konkurrenten har hårdnat avsevärt under åren som gått.

Rikstävlingar i musik

Holger Lidgren uppfylldes av imponerande många idéer och media var förr mycket intresserade. År 1979 arrangerades på Utsikten en musiktävling för första gången. Alla intresserade i hela landet var välkomna med bidrag till en vals, där namnet Liden skulle ingå i titeln. Nästan 100 bidrag kom in, och Ingrid och Holger fick ta hjälp för att slutligen utse vinnaren. Priset 1000: - gick till Lars Erik Jansson från Upplands-Väsby, med valsen: *Sommar i Liden*. Tävlningen fick mycket uppmärksamhet och publiken var fulltalig. Året efter var det ånyo spelmansträff (500 i publiken) och tävling. Nu med hambotema och ordet Sillre skulle ingå. Vann gjorde Per Erik Eriksson i Järfälla, med hambon *Kom och dans´ mej Sillrejänta*. Även året 1981 arrangerades spelmansträff (500 besökare). Schottis gällde detta år. Vann gjorde

Rune Westlin från Älvdalen med schottisen *Sommarkväll i Sillre*.

Tragedin 1982 - för 25 år sedan

Det mesta utvecklades väl i verksamheten. Om något år skulle det bli dags för trettioårsjubileum. Då inträffade katastrofen. Holger Lidgren och en barndomskamrat bestämde sig för att åka ut och fiska i Indalsälven, en bra bit ovanför kraftverket i Järkvissle. Det var måndagen den 10 maj 1982. Spridda isflak fanns fortfarande kvar på älven. När kvällningen inföll och de två fiskarna inte återvände, började sökandet omedelbart. Tidigt upptäcktes den lilla plastbåten flytande upp och ner. Kamraten hittades drunknad relativt snart. Holger Lidgren förblev borta i ca 1,5 månad, innan han återfanns. Holger Lidgren hade tragiskt omkommit i sitt 57:e levnadsår. Väntan, ångesten, ansvaret och sorgen – allt låg plötsligt i Ingrids händer. Sönerna var på skilda håll. Ulf i Saudiarabien. Peter i USA. Lars i Sundsvall. Vad skulle nu hända med Utsiktens Turistgård? Den viktiga och ekonomiskt avgörande sommarsången stod för dörren!

Arne Johansson

Artikeln fortsätter i nästa nummer.



Utsiktens turistgård vid nya RV 86