

*Lidens Tidnings temaserie om skolan startade för ett år sedan med artikeln – När mormor gick i skolan – där Edith Östman intervjuades av sin dotterdotter Katarina Olsson. I samma nummer publicerades första delen av – Min port till framtiden. Ålsta Folkhögskola. – av Rune Wennberg. I julnumret var det ”skollov” och i årets första nummer fortsatte Rune Wennbergs artikel om åren på Ålsta. I de två senaste numren har Mats Sollén berättat om sina 35 år som lärare i Liden. Här följer nu den tredje och avslutande delen.*

# MINA 35 ÅR SOM LÄRARE I LIDEN

## del 3

### Chefer på löpande band

Så kom 80-talet och med det en ny läroplan, Lgr 80. Huruvida den innebar några genomgripande förändringar har jag inget minne av. Toive Claesson och Alva Selsjö jobbade hos oss som rektorer några år. I augusti 1980 träffade jag för första gången Stig Cahling som blev min femte chef under de första tio år i Liden. Mycket gott skulle kunna sägas om Stig – jag nöjer mig med att konstatera att han var uppskattad i alla personalgrupper. Samma år på sommaren 1980 var vi nära att flytta ”hem” till Umeå. Jag hade sökt och fått en tjänst i Holmsund. Vi åkte upp, tittade på skolan, kollade hus till salu och bestämde oss för att bli kvar i Liden. Fler rektorer skulle komma och gå. Räknar jag rätt så har det blivit tio stycken under mina 35 år på skolan. Förutom ovan nämnda var det Ingemar Lönnelid med kapacitet att chefa i Liden, Indal och Anundgård, Åke Hedlund, PG Berglund, Kjell Linde, Eje Larsson...



*Karl Gustav Kalm (1910-1984) var överlärare/ rektor i Liden i tre decennier fram till 1975.  
Foto: 1980*

### Fredagen den 2 februari 2001

1995 blyxtinkallades jag till Bergsäkers skola som stod utan studievägledare. Två år senare tog jag över jobbet även där, något som fortfarande gäller. Om toaletsprängningen uppmärksammades på 70-talet var det bara en viskning jämfört med vad som hände värtermånen 2001. Dåvarande rektorn Kjell Linde beslutade i samråd med personalen att stänga skolan fredagen 2 februari. Bakom beslutet låg en tids bråk och trakasserier mellan grupper av elever. Stängningen gav eko i hela landet. Telefonerna gick varma. Aldrig hade vi kunnat ana denna uppmärksamhet. Under helgen jobbade vi med att utarbeta en handlingsplan och förbereda en ”nystart” för eleverna efter helgen. Jag har svårt att tänka mig en händelse i Liden som skulle ha kunnat få större uppmärksamhet. Skolan mer eller mindre intogs av radio-, TV- och tidningsfolk.

### Var det bättre förr?

Mycket mera skulle kunna skrivas om mina 35 år som lärare i Liden. Men här slutar min berättelse med några funderingar. Var skolan bättre på 70-talet? Finns det fog för den slitna frasen ”det var bättre förr”. Det finns inget enkelt svar. Jag konstaterar att dagens ungdomar lever i ett hårdare samhälle. Arbetsmarknadens krav. Det finns i stort sett inga yrken som inte kräver minst tre års gymnasieutbildning. Detta har skolan självfallet anpassat sig till. Idag måste



*Margit Henriksson (1911-2006) var lärare i Åsen 1936-51 och i Liden 1951-76.*

*Foto: 1951*

vi kunna ge våra elever kunskaper och färdigheter för att klara tillvaron i ett ständigt föränderligt samhälle. Vi har idag skolhistoriens hårdaste betygssystem, där en alltför stor grupp inte får behörighet till gymnasiestudier. Man tvingas läsa ett eller ibland flera år på ett s.k. individuellt program i gymnasiet. Samtidigt har lärrollen till viss del förändrats från att vara undervisare till att vara handledare. Dagens informationsteknologiska samhälle sätter inte några gränser. Det gäller att lära eleverna att själva söka kunskap utanför lärobokens texter.

Kraven på hur man ska vara som ung idag; rätt kläder, senaste mobilen, inte alltid få vara den man är. Alla problem som skapas kring detta möter vi som lärare i skolan.

### **Glädjen att få gå till jobbet**

Vad är jag stolt över efter mina 35 år i skolan? Att jag fortfarande känner glädje över att få gå till jobbet. Det kan låta som en klyscha och nästan patetiskt men det är faktiskt precis så jag känner. Att det dessutom var jag som lockade Gerd Åkerman till ett vikariat vårterminen 1977, som slutade med lärarutbildning och anställning på skolan, räknar jag som en av mina främsta meriter. Detsamma gäller PG: s och min anställning av Ulf Åsén som vaktmästare på skolan. Två riktiga klipp, om uttrycket tillåts, men det är en annan historia Nu sticker jag ut hakan och slutar med några poetiska rader:

”År lagts till är,  
grått blev mitt hår,  
men dock:  
glöden består!”

*Mats Sollén*



*Lärbild personalrummet Fr. vänster (i slips) Rune Lind, Lennart Sidén och Kjell Olsson. OBS! Rökning ok! på den tiden.*