

Svamp och blommor vårt gemensamma intresse

Lördagen den 5 juli går årets Trollnatta i Järkvissle av stapeln. Det är för 5:e året i rad och i avvaktan på mötet med Rolf Lidberg har Lidens Tidning under våren låtit tre nära vänner ge sin bild av honom. Först ut var Johan Bergensträhle med dikten "Den kände botanisten". Som nummer två följde Jan-Olof Tedebrand med berättelsen "Lyckliga dagar med Rolf" och nu i detta nummer Hjärdis Lundmark med "Svamp och blommor vårt gemensamma intresse". /AJ

1969 tror jag visst att det var Vi möttes på Tempo's svamp-utställning Biljetten har jag fortfarande kvar.....



Biljett till Tempos svamputställning 1969

Mitt möte med Rolf över "svampbordet" i Tempos restaurang (1969) gav mig en ny dimension på begreppet svamp. Rolf hade gjort en fin utställning, svamparna var ordnade efter slakten, prydligt upplagda på tallrikar, med fina namnetiketter. Han berättade målande om svampars släktskap, växtplatser och igenkänningstecken. Oerhört pedagogiskt och inspirerande. Det är inte ofta så mycket kunskap förmedlas på så kort stund. Rolfs förmåga att förmedla kunskap är unik. Både liten och stor lyssnar med hela kroppen.

Till denna utställning hade Rolf plockat strävsoppar, Tegelröd björksopp och Asp-sopp. Kocken i restaurangen hade fått i uppdrag att tillaga sopporna var för sig. Besökarna fick provsmaka och det visade sig att de smakade lite olika, den ena lite sötmild och den andra lite sylrigare. Jag var lyrisk när jag åkte hem.

Sundsvalls Mykologiska Sällskap

1970 bildades Sundsvalls Mykologiska Sällskap (Rolf är en av grundarna). Här startar en verksamhet som med åren givit eko långt utanför våra läns och lands gränser. Rolf, den verkliga folkbildaren med sitt naturliga pedagogiska, systematiska forskaröga är en enastående förebild för oss alla. Det kan man också se i alla hans bilder. Han berättar om årtidernas växlingar i naturen, om naturens små hemligheter, om hur man brukar jorden, om livet i och vid Indalsälven, om traditioner, hantverk, lek, fritid och inte minst om fest och gemenskap



Rolf Lidberg på exkursion (Kreta, 1978).
Foto: Hjärdis Lundmark.

med musik och sång, om livets alla skiftningar.

TV: En man och hans blommor

I början av 80-talet producerade Stig Ehneborn, Sveriges television en programserie i tre avsnitt med Rolf som huvudperson. Titeln är: En man och hans blommor. Det första avsnittet handlade om Rolf och hans blommor i Medelpad. Det andra berättade om en resa till Nordcap och det tredje om Rolfs besök på Sicilien där han bland annat blev hedersmedborgare i staden Geraci. Det är på tiden att dessa program sänds i repris. Hjälp till och önska det. Ring, Önskeprogram, TV Stockholm 08-7848484.

Orkidée-resa

Jag och min familj har under åren gjort många resor tillsammans med Rolf och då har det naturligtvis handlat om resor i naturen. En av resorna som fortfarande värmer långt in i själen var en orkidée-resa till Kreta -78.



Botanisterna Rolf Lidberg och Bo Mossberg inspekterar dagens fynd (Kreta, 1978). Foto: Hjärdís Lundmark.

Konstnären Bo Mossberg hade fått i uppdrag att illustrera Syd-och Mellaneuropas orkidéer. Rolf var med som orkidésakkunnig och vi övriga som bihang (6 personer). Det var i april månad. På väg till Arlanda var det snöstorm men på Kreta möttes vi av en härlig försommarvärme. Vi installerade oss på hotell Ariadne i Ayios

Nikolaos.

Det var fortfarande ljusst och ett besök i markerna runt hotellet var ett måste. Inom kort kom "orkidéetjut" från alla håll. På den lilla stunden vi var ute hittade vi 10 olika orkidéer i hotellets närhet. Jubel. Vi firade med att äta en härlig grekisk måltid med grekisk musik i den varma sommarnatten. Resten av resan innehöll den ena underbara upplevelsen efter den andra. När det var dags att återvända hem hade vi hittat 25 av de orkidéer Bo Mossberg skulle illustrera. Att få botanisera med Rolf i hans lugna takt och med den kunskap han delar med sig av är en förmån att få uppleva. En rikedom man alltid bär på. Tack Rolf.

Hjärdís Lundmark



Hjärdís Lundmark är född 1940 i Härnösand, närmare bestämt i Häggdånger. Om hennes stora naturintresse grundlades redan vid födseln låter jag vara osagt. I vilket fall som helst så föddes Hjärdís på "ängen" en sommardag. Modern hann inte över till "bonden", som ägde telefon för att ringa efter en taxi.

I folkskolan lade en lärare grunden till Hjärdís naturintresse. Tillsammans med pappan plockade hon svamp och bär. I 6 års

aldern kunde hon känna igen tätört och silieshår. Hon har sedan i hela sitt liv värnat naturen och varit föreningsaktiv.

Hjördis har bott i Stockholm i 8 år, för att sedan bli Medelpadding. Hennes första tjejkompis i storstaden Stockholm (1960) hette Sonja och kom ifrån Järkvissle!!! Hjördis visste ju inte då att hon senare i livet skulle möta Sonjas barndomskamrat Rolf Lidberg. Sonjas flicknamn är Johansson. Hennes pappa var bagare i Järkvissle.

Innan Hjördis blev "tidig" pensionär arbetade hon som Förskolekonsulent inom Landstingets barnhabilitering. Hon är

utbildad speciallärare, gren 3.

Hjördis stora fritidshobby sedan 70-talet är svampar och svampars färegenskaper. 1994 startade hon föreningen Svampfärgarsällskapet som är en intresseförening för svampfärgare i Sverige. Hon har tillsammans med Hans Marklund, Härnösand skrivit en bok om svampfärgning: "Färga garn med svamp" 1986.

Under förra året startade den första universitetskursen i världen i ämnet svampfärgning " Svampars färgämnen 5 p" vid Umeå Universitet. Hjördis har varit delaktig i planeringen av kursen. I år går kurs nr. 2.

Arne Johansson
