

# HISTORIENS VINGSLAG

Red. Arne Johansson Kerstin Åhström

## Styrelse och funktionärer i Lidens Hembygdsförening 2002/2003

Ordförande:	Kerstin Åhström	Märrgård		
Vice ordf:	Yngve Gradin	Byn	Eva Oskarsdotter	Järkvissle
Kassör:	Sven-Olof Eriksson	Nilsböle	Matts Lindbergsson	Bodacke
Sekreterare:	Monica Karlsson	Järkvissle	Revisor	
Vice sekr:	Synnöve Sjöberg	Byn	Sven Söderqvist	Sunnås
Ordinarie ledamöter			Gunvor Jonsson	Sillre
	Yngve Eriksson	Kväcklingen	Revisor (ersättare)	
	Arne Johansson	Järkvissle	Birgitta Söderqvist	Sunnås
	Sören Jonsson	Boda	Valberedning (sammankallande)	
	Thomas Sjölund	Åsen	Birger Jonsson	Boda
Suppleanter	Helena Johansson	Västana	(ledamot)	
	Kristina Modin	Flygge	Bertil Näsman	Högländ
			Britt-Marie Nilsson	Dacke

I Liden fanns tidigare en tradition att man skulle roa sig på varandras bekostnad.

Det var nästan en form av mobbing, vuxna emellan. Ibland kunde det ta former som inte höll sig varken inom dom moraliska gränserna eller dom juridiska.

Många episoder var dock oförargliga, ofta vittnande om en stor portion humor.

Här kommer en:

## Lyset på banken

Handelsbanken hade kontor i centrala Liden i det fd Lindbergska huset. Bankkamrer var Lars Åström, boende i Backen. Lars Åström hade bostadstelefonen i kallfarstun där han bodde. En dag, när det var 30 grader kallt, glömde han släcka lyset i banklokalen, när han lämnade sin arbetsplats.

Lars Åströms sk vänner beslöt att skoja med Lars. Einar Söderqvist, som hade utsikt över banklokalen, ringde och meddelade Lars att



Foto: Bankmuseets bildarkiv

han glömt att släcka lyset på banken. Lars uttryckte, trots kylan ute i telefonrummet, sin tacksamhet över att Einar ringt. Om en stund ringde Emil Backlund och talade om att han vid sitt besök på posten kunde konstatera att Lars glömt släcka lyset på banken. Lars var denna gång inte lika tacksam.

Jona Modin med samma ärende, som Emil Backlund, ringde också och meddelade att han sett att det lyste på banken. Lars började nu vara en smula irriterad över vännernas intresse för lyset på banken.



Foto: Bankmuseets bildarkiv

Om en stund ringde Olle Lindberg. Olle stam-made och hade svårt att hålla sig allvarlig. Han meddelade "Ååå lyset på banken är tänt".

Olle Åström ringde då till Lars Åströms granne Jonas Eriksson och talade om att han sökt Lars Åström för att tala om att han glömt släcka lyset på banken. Men han hade inte fått någon kontakt. Olle undrade då om Jonas ville gå till Lars med meddelandet. Jonas som aldrig var rädd för det som var besvärligt besökte Lars och lämnade fram hälsningen. "Nog faan har jag fått veta det " var Lars Åströms svar.

Sven Söderqvist  
i augusti 2002



Vår bankpersonal, Birgitta Johansson och Jan Kvistberg på Handelsbanken i Liden, har numera infört dubbelkommando för att säkerställa att lyset på banken släcks vid arbetsdagens slut.

Foto: Tore Löfvenius



Lidens  
Hembygdsförening

Lidenvägen 51, 860 41 Liden, 0692 - 100 27

[www.lidenshembygdsforening.com](http://www.lidenshembygdsforening.com)

Grundad 1956