

Insändare

Lidens historia

Allt fler engagerar sig i vår hembygd och dess historia. Lidens tidning fyller en viktig uppgift i detta. Genom att informera, väcka nyfikenhet och i slutändan stimulera allt fler att själva engagera sig. Och det behövs. Inte minst bland oss som själva upplevt hur arbetsmetoder och teknik drastiskt förändrades under loppet av några få efterkrigsår. Då det "nya" Sverige växte fram.

Fortfarande tvekar nog många att engagera sig. Med skäl som: Jag har inget att komma med! Jag är ingen författare! Jag har inte tid! Men då har man missat själva poängen med sitt engagemang. Det viktigaste är nämligen att samla underlag. Underlag som berör Dig själv! Sådant du hört, sett eller som berättats får dig. Om familj, hem, gård, seder och annat. Underlag som inte finns lagrade i något arkiv. Underlag som bara finns hos Dig.

Apropå arkiv har vi i vårt land en fantastisk källa att ösa ur. Riks-, Lands-, Landskaps-, Socken-, Domstols-, Kyrko-, Förenings- och Tidningsarkiv är bara några av dem. Arkiv som bara ligger där och väntar på att tas i anspråk. Idag! I morgon! Nästa år! Uppgifterna finns alltid kvar. Men Dina och mina underlag - våra minnen - fårsviner med oss. Därför är ditt och mitt engagemang idag viktigt!

Lidens historia handlar om dess människor! De som i århundraden bott och verkat här. Var och en av dom unik på sitt vis. Kanske är det också dags att speciellt uppmärksamma kvinnorna. De som utförde det mesta av arbetet i hemmen. Utan att direkt synas.

Själv har jag samlat underlag i flera decennier. Om tre generationer före mig och deras liv i.. Liden. Mitt första arkiv var en tom skokartong. I den samlades foton (med uppgift om - år/människor på kortets baksida), brev, skolbetyg, små papperslappar med någon minnesanteckning om ditt och datt och annat som tycktes mig viktigt. Det stog inte på förrän jag tvingades dubblera arkivet! Märkvärdigare än så behöver det faktiskt inte vara att samla underlag.

Hur man arbetar - ensam, i par eller grupp - är inte det viktiga. Även om vi erfarenhetsmässigt vet att flera tillsammans ökar mångfald och utbyte. Byalag är en bra arbetsform med närhet som förenar. Men nog vore det väl på sin plats med några särskilda studiecirkel. I likhet med vad våra grannar i Holm, Indal och Ljustorp utför/utfört. Och var finns pensionärsföreningen med all den kunskap dess medlemmar har i dessa frågor?

Oavsett vilken arbetsform man väljer är det viktigt att resultaten från enskilda, byalag eller andra gruppers arbete samordnas. Blir en helhet. De får inte bli liggande i någon byrålåda. Samordning -liksom inventering av nya (socken-)arbetsuppgifter- borde naturligen skötas av Hembygdsföreningen. Av någon därtill särskilt utsedd.

Till sist....

Hoppas jag att Lidens tidning fortsätter informera om (allt fler) insatser kring Lidens historia. Det är våra förfäder och vår vackra hembygd väl värda

Ingemar Åslin